

# Tienerdienst



Elke maand is er een tienerdienst voor de tieners van 12 tot ongeveer 16 jaar.

We vieren dan onze eigen viering met een eigen liturgie met geloofsbelijdenis, Bijbellezing, collecte, gebeden, zegen en met onderwerpen die we op verschillende manieren zullen behandelen, bijvoorbeeld door discussie of een spel. Bij de gebeden geven we elkaar met kaarsen het licht door in de kring waarbij ieder een persoonlijke bede doet.

We proberen op een gezellige en leuke manier met het geloof bezig te zijn die jou vast zal aanspreken. Met e-mail en whatsapp wordt je op de hoogte gehouden van de komende activiteiten en uitgenodigd om elkaar weer te ontmoeten.

We kunnen elkaar voor de kerkdienst treffen in het jeugdhonk van de Vredekerk zodat we samen de kerk binnengaan. Natuurlijk mag je ook bij je familie gaan zitten, om na het kinderverhaal

samen met de kinderen van de kindernevendienst de kerk te verlaten en aan onze eigen viering mee te doen.

In de e-mails wordt je ook op de hoogte gehouden van de geplande komende tienerdiensten. Als je belangstelling hebt voor de tienerdienst maar in oktober nog geen mail hebt ontvangen, dan kun je contact opnemen met één van leden.

*Het tienerdienstteam bestaat uit:*

Henk Klunder (0596) 571370

Willem-Jan Stuuat (0596) 850981

Jack Hoogstra (0596) 571580

