

# Jeugdwerk 't Zandt – Godlinze

**CLUB, 12 jaar en ouder**

Hallo jeugdigen...

We willen jullie weer uitnodigen om het komend seizoen weer allerlei leuke dingen samen te gaan doen.

Niet alleen gezellige dingen, maar af en toe komen er toch ook serieuze bijeenkomsten voorbij. Ook gaan we er met elkaar weer voor zorgen dat andere mensen ook een beetje mogen meedelen met onze rijkdom.

Je hoeft geen lid te zijn, koffie/thee is gratis, andere consumpties zijn voor eigen rekening en er kan gevraagd worden om een bijdrage voor een activiteit.

Vind je het leuk om een vriend en/of vriendin mee te nemen dan is hij/zij van harte welkom!

Wil je meedoen aan de afsluiting van het seizoen dan is actieve deelname verplicht. We verwachten je dan bij alle thema-avonden en acties. Kun je eens niet dan meld je je af bij de contactpersoon van die avond of actie!

De data worden nog bekend gemaakt en staan straks ook in ons Kerkblad en op de website [www.gktzandtgodlinze.nl](http://www.gktzandtgodlinze.nl).

Voor meer informatie: Petra Rijkens 0596-581238 / [pa.rijkens@gmail.com](mailto:pa.rijkens@gmail.com)

## **12-17 groep**

Iedereen vanaf 12 jaar krijgt een uitnodiging voor de 12-17 groep. Het is behalve erg gezellig, ook serieus. Iedereen loopt wel eens tegen moeilijke vragen aan waar je zo 1, 2, 3 geen antwoord op weet. Voor de levensvragen gaan we op ontdekkingsstocht wat het Christelijk geloof hierover verteld. Wat zegt de Bijbel wie je bent en waarvoor je bent bedoeld? We

gebruiken dit seizoen het boekje 'Is er meer?' van de Alpha cursus. Ongeveer 1x per maand komen we bij elkaar bij de jeugdouderling thuis.

Voor meer informatie: Petra Rijkens 0596-581238 / [pa.rijkens@gmail.com](mailto:pa.rijkens@gmail.com)

### **18+groep**

Ben je 18 jaar of ouder, dan ben je van harte welkom bij de 18+groep. Op een leuke en gezellige manier proberen we bewust te worden van ons leven en onze leefomgeving en wat de Bijbel ons hierover verteld. Dit doen we onder het genot van een kopje koffie of thee en we sluiten af met soep met broodjes. Twee mensen bereiden een onderwerp voor. Enkele onderwerpen waar tot nu toe we over gepraat hebben, zijn: Angst voor aanslagen; Je naaste helpen/wat doe jij en hoe?; Toekomst: voor jezelf, je geloof en de kerk.

Waar is het? Bij iemand van de groep thuis.

Wanneer? 1 x per maand op zondag.

Hoe laat? Van 11 uur tot ongeveer 13.15 uur.

Gespreksleider is Petra Rijkens.

Voor informatie: Petra Rijkens 0596-581238 / [pa.rijkens@gmail.com](mailto:pa.rijkens@gmail.com)