

Catechese

Kindercatechese



Ook dit jaar ben je weer hartelijk welkom om mee te doen aan kindercatechese! Tenminste... als je in groep 6, 7 of 8 van de Basisschool zit.

Kindercatechese is in het gebouw *Elthato* naast de toren van de kerk in Zeerijp. Dit jaar gaat het over de kerk, dus dat komt mooi uit! We kunnen gemakkelijk eens een uitstapje maken en luisteren naar wat een koster doet, kijken naar hoe het orgel werkt en noem maar op. Ik hoop dat je na de kindercatechese iets meer begrijpt van de kerk en de kerkdienst.

kindercatechese is elke dinsdag, vanaf Startzondag tot het begin van de Veertigdagentijd. Maar natuurlijk niet in de schoolvakanties. De eerste keer is op **dinsdag 20 september**. Het duurt steeds van 19.00 uur tot 19.30 uur.

We sluiten het jaar af met patat en film.

Ik hoop dat je ook komt!

ds Tjalling Huisman

Catechisatie Klas 1 – 3 van het Voortgezet Onderwijs

Dit jaar is er een catechisatiegroep voor de klassen 1 tot en met 3 van het voortgezet onderwijs. Ga je naar één van deze klassen, dan ben je van harte welkom. Catechisatie gaat over wat geloven betekent. Wat is dat nu: geloven? Is dat geloven dat God bestaat of is het nog heel veel meer? Kan dat nog,

vandaag de dag? De bron van het christelijk geloof is de bijbel en daar zullen we ook in lezen. We beginnen op donderdag 6 oktober om 19:00 uur in het Jeugdhonk van de Vredekerk in Loppersum. We maken dan afspraken over het vervolg van de serie catechisaties en daar hoort ook de planning van de datums bij.

Ds. Marco Roepers

Catechisatie klas 4 en hoger van het voortgezet onderwijs

In de bovenbouw van het voortgezet onderwijs ben je de pubertijd voorbij. Het toegroeien naar zelfstandigheid begint steeds vastere vormen aan te nemen. Zelfstandigheid betekent ook keuze maken voor je eigen leven: Hoe wil je leven, waarvoor wil je leven. Gaat het geloof daar een rol bij spelen, hoe kan het geloof daar een rol bij spelen. Daarover gaan we nadenken tijdens deze serie. We gaan ons bezinnen op de bronnen van het christelijk geloof. Iedereen die in klas 4 en hoger van het voortgezet onderwijs zit of vindt dat deze groep voor hem of haar de juiste catechisatiegroep is, is van harte welkom. We beginnen op donderdag 29 september om 19:30 uur in het Jeugdhonk van de Vredekerk. We maken dan ook verdere afspraken over het vervolg.

Ds. Marco Roepers

[:en]

Kindercatechese



Zit je in groep 6, 7 of 8 van de Basisschool, dan is er voor jou kindercatechese.

We praten, we kleuren, we lezen, we schrijven over dingen die te maken hebben met geloof en kerk en Bijbel. Hopelijk leer je er veel van!

Aan het eind hebben we een afsluiting met film en patat.

Kindercatechese wordt altijd gegeven in Zeerijp, in een gebouwtje dat *Elthato* heet. Je vindt het naast de kerktoren. Het is ook altijd op de dinsdagavond van 19.00 uur tot 19.30 uur.

De eerste keer kindercatechese is op **dinsdag 29 september** om **19.00 uur**. Verder is het dan alle dinsdagavonden tot 9 februari (daarna begint de tijd voor Pasen: de Veertigdagentijd). Maar natuurlijk niet in herfst- en kerstvakantie!

De afsluiting doen we wat later, waarschijnlijk wordt het op dinsdag 19 april. Als je een vriend of vriendin mee wilt nemen, dan mag dat! Wil je meer weten, dan kun je terecht bij: ds Tjalling Huisman (0596) 571393 / tjhuisman@kpnplanet.nl)

Brugklascatechese

Als je naar de brugklas gaat dit jaar, dan begint de catechisatie pas in januari 2016 voor jou. De eerste keer

komen we bij elkaar op woensdag 6 januari om 19:00 uur in de Vredekerk, Burgemeester van der Munnikstraat 16 in Loppersum. De keren daarna zijn op:

20 januari, 3, 17 en 24 februari en 9 maart. We gaan het hebben over het christelijk geloof de eeuwen door. In de loop van de geschiedenis hebben allerlei mensen zich op verschillende manieren door het geloof laten inspireren. We gaan films over hen bekijken en zoeken naar wat hen bewoog en wat ons dat nu nog te zeggen heeft.

ds.Marco Roepers (0596) 572929 marco@roepers.net)

Catechese klas 2 en 3 voortgezet onderwijs

Wat is de inhoud van het geloof van de kerk en hoe geef je daar uitdrukking aan? Wat kunnen wij daaraan nu hebben? Dat is de vraag waar we ons dit seizoen mee bezig zullen houden in onze catechisatiegroep. De eerste keer is op donderdag 8 oktober om 19.30 uur in de Vredekerk, Burgemeester van der Munnikstraat 16 in Loppersum. De keren die ik daarna gepland heb zijn: 15 oktober, 29 oktober, 19 november, 3 december en 17 december. In 2016 heb ik de volgende avonden ingepland: 7 januari, 21 januari, 4 februari, 18 februari, 25 februari en 10 maart. Natuurlijk zullen we op 8 oktober eerst eens de agenda's naast elkaar leggen. Belangrijk is het om die eerste keer gewoon te komen.

ds. Marco Roepers (0596) 572929 / marco@roepers.net

Catechisatie voor 15 + / klas 4 en hoger

Jullie catechisatie valt dit jaar op de woensdagavond, behalve als dat voor velen te lastig is. Dan zoeken we een andere avond. Plaats van samenkomen bepalen we gezamenlijk: in een kerkzaaltje of steeds bij iemand anders thuis.

De bedoeling is om aan de hand van thema's, Bijbelgedeelten en waarschijnlijk ook een film in gesprek te komen over (je vragen over) geloven en leven.

De eerste keer is op **woensdag 30 september om 19.30 uur** in de consistorie van de Petrus en Pauluskerk (ingang aan de zijkant, Wirdumerweg).

De andere data zijn (waarschijnlijk): de woensdagen 14 en 28 oktober, 11 en 25 november, 13 en 27 januari, 10 en 24 februari en donderdag 10 maart.

Ik hoop jullie te zien!

ds Tjalling Huisman

[:de]

Kindercatechese



Zit je in groep 6, 7 of 8 van de Basisschool, dan is er voor jou kindercatechese.

We praten, we kleuren, we lezen, we schrijven over dingen die te maken hebben met geloof en kerk en Bijbel. Hopelijk leer je er veel van!

Aan het eind hebben we een afsluiting met film en patat.

Kindercatechese wordt altijd gegeven in Zeerijp, in een

gebouwtje dat *Elthato* heet. Je vindt het naast de kerktoren. Het is ook altijd op de dinsdagavond van 19.00 uur tot 19.30 uur.

De eerste keer kindercatechese is op **dinsdag 29 september** om **19.00 uur**. Verder is het dan alle dinsdagavonden tot 9 februari (daarna begint de tijd voor Pasen: de Veertigdagentijd). Maar natuurlijk niet in herfst- en kerstvakantie!

De afsluiting doen we wat later, waarschijnlijk wordt het op dinsdag 19 april. Als je een vriend of vriendin mee wilt nemen, dan mag dat! Wil je meer weten, dan kun je terecht bij: ds Tjalling Huisman (0596) 571393 / tjhuisman@kpnplanet.nl)

Brugklascatechese

Als je naar de brugklas gaat dit jaar, dan begint de catechisatie pas in januari 2016 voor jou. De eerste keer komen we bij elkaar op woensdag 6 januari om 19:00 uur in de Vredekerk, Burgemeester van der Munnikstraat 16 in Loppersum. De keren daarna zijn op:

20 januari, 3, 17 en 24 februari en 9 maart. We gaan het hebben over het christelijk geloof de eeuwen door. In de loop van de geschiedenis hebben allerlei mensen zich op verschillende manieren door het geloof laten inspireren. We gaan films over hen bekijken en zoeken naar wat hen bewoog en wat ons dat nu nog te zeggen heeft.

ds.Marco Roepers (0596) 572929 marco@roepers.net)

Catechese klas 2 en 3 voortgezet onderwijs

Wat is de inhoud van het geloof van de kerk en hoe geef je daar uitdrukking aan? Wat kunnen wij daaraan nu hebben? Dat is de vraag waar we ons dit seizoen mee bezig zullen houden in

onze catechisatiegroep. De eerste keer is op donderdag 8 oktober om 19.30 uur in de Vredekerk, Burgemeester van der Munnikstraat 16 in Loppersum. De keren die ik daarna gepland heb zijn: 15 oktober, 29 oktober, 19 november, 3 december en 17 december. In 2016 heb ik de volgende avonden ingepland: 7 januari, 21 januari, 4 februari, 18 februari, 25 februari en 10 maart. Natuurlijk zullen we op 8 oktober eerst eens de agenda's naast elkaar leggen. Belangrijk is het om die eerste keer gewoon te komen.

ds. Marco Roepers (0596) 572929 / marco@roepers.net

Catechisatie voor 15 + / klas 4 en hoger

Jullie catechisatie valt dit jaar op de woensdagavond, behalve als dat voor velen te lastig is. Dan zoeken we een andere avond. Plaats van samenkomst bepalen we gezamenlijk: in een kerkzaaltje of steeds bij iemand anders thuis.

De bedoeling is om aan de hand van thema's, Bijbelgedeelten en waarschijnlijk ook een film in gesprek te komen over (je vragen over) geloven en leven.

De eerste keer is op **woensdag 30 september** om **19.30 uur** in de consistorie van de Petrus en Pauluskerk (ingang aan de zijkant, Wirdumerweg).

De andere data zijn (waarschijnlijk): de woensdagen 14 en 28 oktober, 11 en 25 november, 13 en 27 januari, 10 en 24 februari en donderdag 10 maart.

Ik hoop jullie te zien!

ds Tjalling Huisman