

Ds. Tjalling Huisman

Even voorstellen

Mijn naam is Tjalling Huisman (1961, Ooltgensplaat). Sinds 6 april 2008 ben ik verbonden aan de Hervormde gemeente Maarland waaraan ik mij ook zeer verbonden voel. Mijn eerste gemeente was een Samen op Weg gemeente in Velsersbroek, een nieuwbouwdorp tussen Haarlem en IJmuiden.

In de jaren daarvoor (van 1988 tot 2000) heb ik als leraar godsdienst en levensbeschouwing gewerkt op middelbare scholen in Voorburg en Amsterdam.

Ik vind het prettig om in de kerk met jongeren in gesprek te zijn, omdat voor hen vaak geloofszaken en kerkelijke betrokkenheid niet vanzelfsprekend zijn. Van de kerk hou ik en geloven raakt mij diep, maar van teveel vanzelfsprekendheden word ik onrustig.

In Loppersum woon ik onder de toren – dat is een mooi uitzicht – samen met mijn vrouw Margreet en onze drie kinderen. Zonder hen kan ik mij geen leven voorstellen.

Ik lees graag modernere literatuur en vooral de wat oudere poëzie. Ik geniet erg van het kijken naar films, van Scandinavische detectives tot oudere en nieuwere filmhuisfilms.

Als mijn hoofd te vol met gedachten of muizenissen zit, ga ik er op uit om een stukje hard te lopen of een dagje te wandelen.