

# Tot de kern komen

☒ Het voeren van een pastoraal gesprek is een hele kunst. Natuurlijk is het prima als je het tijdens een bezoekje houdt bij de spreekwoordelijke koetjes en kalfjes, maar het loont de moeite om eens een stapje verder te gaan. God en het geloof ter sprake brengen is echter niet bepaald gemakkelijk. Niet voor onze professionals, de predikanten, en zeker ook niet voor al die vrijwilligers die namens de kerk bezoekjes afleggen. Johan Smit beschrijft in zijn boekje “Tot de kern komen” hoe je van een gesprek een pastoraal gesprek kunt maken. Dat boekje wordt in vier avonden besproken met iedereen die het interessant vindt. In het bijzonder geschikt voor mensen die namens de gemeente bezoekwerk verrichten.

Data: de maandagen 6, 13, 20 en 27 februari 2017.

Plaats: 't Gebouwtje, Leermens