

Mintijteer lezen

zes veertigdagentijd avonden



Op zes avonden in de Veertigdagentijd wil ik het boekje *Mintijteer* van Esther Maria Magnis bespreken. Het boek is autobiografisch, maar wel in romanvorm geschreven. De hoofdpersoon is de schrijfster – een Duitse vrouw (geboren in 1980) die religie – wetenschappen studeerde. Centraal in het boek staan de ziekte en dood waarmee het gezin waarin zij opgroeit, te maken krijgt. Vooral gaat het er daarbij om wat dat met haar geloof doet. Het boek leest gemakkelijk weg, maar tegelijk schopt het heilige huisjes omver

en roept het diepe levensvragen op. Op de achterkant staat: “Ik geloof dat wij God missen. Ik zou het geloof in God nooit iemand willen aanpraten of mij boven atheïsten willen verheffen. Ik weet dat er goede gronden zijn om niet te geloven. Maar vaak denk ik dat de meeste mensen er gewoon verdriet van hebben dat hij er niet is.”

Het is een indrukwekkend boek!

We beginnen na Aswoensdag. op donderdagavond 2 maart 2017; de data daarna zijn: de donderdagavonden 6, 16, 23, 30 maart en 6 april.

We komen steeds een uur bij elkaar, van 19.30 uur tot 20.30 uur.

Voor elke keer geef ik de bladzijdes van het boek, waar we over gaan praten.

Plaats van samenkomst is 't Gebouwtje in Leermens, ingang naast Wierdeweg 16.

Kosten: geen.

Voor informatie en opgave: ds Tjalling Huisman 0596 57 13 93 / tjhuisman@kpnplanet.nl