

De realiteit van God

Wij leven in een tijd waarin veel mensen niet meer geloven in God.

Eeuwenlang was het geloof in (een) God bijna normaal, in ieder geval gewoon. Men was aan God gewend. Is die 'gewoonte' weggesleten en moet die opnieuw terugkomen? Elders wordt er geloofd in God op manieren waarbij doden vallen. Is het eigen aan geloof in God dat dit gepaard gaat met agressie? Wat is er eigenlijk aan de hand? Wat is de realiteit van God?

In drie avonden willen wij ons verdiepen in die vraag. En in zaken die bij die vraag opkomen.

De data zijn: woensdag 23 november 2016, 25 januari en 29 maart 2017.

Wij zullen samenkomen in gebouw Irene, Hereweg 25 te Bierum.

Aanvang: 20.00 uur

Inleider: ds. Gerard Knol